

Sju gånger hetare

”Gör ugnen sju gånger hetare!” vrålade Babels kung till sina soldater i raseri. Han hade samlat alla mäktiga i landet för att ena dem i tillbedjan av den staty som symboliserade hans rike. Men tre av hans undersåtar hade trotsat hans befallning. De hade stått upp när instrumenten spelade och alla andra böjde sig för avguden, fast de var väl medvetna om att den som gjorde så skulle kastas i en brinnande ugn. De tre hebreer Sadrak, Mesak och Abed-Nego hade kallats till kungen och i sin stora nåd hade han gett dem en sista chans att böja sig. Men de tre vännerna hade svarat att deras Gud kunde rädda dem ur den brinnande ugnen, men även om han inte gjorde det så skulle de inte be till avguden. Det var droppen för kungen. Han befallde sina starkaste soldater att binda och kasta in hebreerna i ugnen. Ugnen var så varm att soldaternas dog. Men snart blev kungen förskräckt. Han såg fyra män gå runt lösa inne i elden och den fjärde såg ut som en gudason. I ödmjukhet kallade kungen ut hebreerna och erkände att himlens Gud är den sanna guden.

Bibeltudium

Slå upp bibeltexten i parentes och svara på frågan nedan.

1. Vad kommer Antikrist tvinga världen att ta emot på handen eller pannan? (Uppenbarelseboken 13:15-17)

- Ett teknologiskt chip Ett märke En tatuering
 Ett smycke En QR kod En vaccinspruta

Precis som kungen i berättelsen kommer Antikrist också ställa upp en avgud och tvinga världen att tillbe den. Om de inte gör det kommer de hotas med att inte få köpa eller sälja och till slut med dödsstraff. Det kommer bli svårt att vara trogen Gud i den tiden. Men om vi lutar på Gud, precis som de tre hebreerna, så kommer Jesus beskydda oss genom krisen.

2. Vad ville Gud att israeliterna skulle lägga i pannan och handen? (5 Mosebok 6:6-8)

- De tio budorden En röd prick Ett datachip
 En låda med en lapp i En streckkod Ett kors

I kapitel 5 har Gud just gett israeliterna de tio budorden. Han menade inte att de bokstavligen skulle lägga stentavlorna i pannan eller handen, utan att de skulle tänka på lagen och lyda den (5 Mosebok 11:18). Det skulle de göra för att de älskade Gud (Joh. 14:15).

3. Vad försöker Antikrist göra med Guds heliga tider och lagar? (Daniel 7:25)

- Tvinga alla att följa dem Förändra dem Bryta dem

Antikrist vill inte att folk ska följa Guds bud utan ändrar på dem. Påvedömet erkänner självt att de ändrat på sabbatsbudet (Guds heliga tid) från lördag till söndag. Det är därför så många kristna går i kyrkan på söndag i stället för lördag. Och det är denna ändrade lag som är deras märke. I den sista tiden ska de försöka tvinga världen att följa sin förändrade lag.

4. Vilken dag vill Gud att vi ska vila på? (2 Mosebok 20:8-11)

Svar: _____

Den sjunde dagen är lördag enligt Bibeln (Matteus 28:1). Gud gjorde dagen helig när han skapade världen. Varje vecka vill han att vi ska påminnas om att han är vår Gud och skapare.

Appell

Läs Uppenbarelseboken 14:12. Mitt i krisen om vilddjurets märke finns det dem som i tro på Jesus tålmodigt håller fast vid Guds bud.

5. Önskar du att hålla Guds sabbat helig även när det är svårt?

Svar: _____