

Lasarus väcks upp från döden

Marta och Maria grät hejdlöst. Deras älskade bror Lasarus var död. De hade aldrig trott att sjukdomen skulle bli värre så fort. De visste att Jesus kunde bota sjuka och hade därför sänt bud efter honom. Men Jesus hade inte kommit i tid. Nu var det för sent och Lasarus låg död i en stengrotta inlindad i linnetyg. En stor folksamling var där för att trösta systarna. De sa sina sista farväl och rullade en stor sten framför graven. Varför hade Jesus inte kommit tidigare? undrade de. Då hade Lasarus aldrig dött. När Jesus väl dök upp hade Lasarus varit död i fyra dagar. Men Jesus gick raka vägen till graven och bad människorna rulla bort stenen. Marta protesterade och sa att kroppen redan luktar. Men Jesus insisterade. Sedan såg han upp mot himlen och tackade Gud för att han alltid hör bön. Därefter ropade han med hög röst: "Lasarus, kom ut!" Folket flämtade till när de hörde något röra sig i graven och chocken övergick till jubelrop när de såg den döde komma utstapplande i sina gravkläder. De kunde inte tro sina ögon! Jesus hade makt över döden! Han kunde till och med uppväcka döda.

Bibelstudium

Slå upp bibeltexten i parentes och svara på frågan nedan.

1. Vad jämförde Jesus döden med? (Johannes 11:11-14)

Paradis Mörker Sömn Liv

Döden är motsatsen till livet. När du sover är du omedveten om vad som händer omkring dig och märker inte att tiden går. Samma sak gäller vid döden.

2. Hur mycket vet och känner de döda? (Predikaren 9:5-6, 10)

Svar: _____.

Bibeln visar att de döda inte är medvetna. De sover i graven, de är inte i himlen och tittar ned på oss. De känner inga känslor. De har ingen kunskap att ge oss. De föds inte om i någon ny kropp. De döda är helt enkelt döda.

3. Får man ta kontakt med de döda? (5 Mosebok 18:10-12)

Javisst Absolut inte Bara om de är helgon

Att be till helgon eller försöka kontakta spöken eller de döda är något Gud förbjudit oss att göra. Detta för att han älskar oss och vet att de döda inte kan hjälpa oss. Om människor försöker göra det ändå, kan onda andar låtsas vara döda personer (2 Korintierna 11:14-15). Satan får då kontroll över dem som gör så och lurar dem bort från Gud.

4. Vad lovade Jesus skulle hända en dag med de döda som ligger i gravarna? (Johannes 5:28-29)

De skulle förmultna för alltid
 De skulle uppstå från graven
 De skulle komma ned från himlen

Det underbara hopp som Jesus gett oss är att döden inte är slutet. Det finns ett liv efter döden när Jesus kommer tillbaka och väcker upp alla från de döda. Antingen till dom eller liv.

Appell

Läs 1 Tessalonikerna 4:13-18. Paulus ansåg att det var viktigt för oss att veta vad som händer när man dör så att vi inte behöver sörja på samma sätt som de som inte har något hopp om evigt liv. Precis som Jesus väckte upp Lasarus så kommer han också väcka upp alla som dött i tron på Jesus.

5. Om du skulle dö, vill du vara bland dem som uppstår till evigt liv?

Svar: _____