

Hitta följande ord i rutorna nedan: frälsning, kors, älskade, tro, evigt, liv, förlåtelse, nåd, rättfärdig, Gud, Jesus, omvändelse.

Du kan leta lodrätt, vågrätt och diagonalt.

G	T	U	K	D	B	U	A	D	Q	X	C	Ö	F	P
R	F	R	Ä	L	S	N	I	N	G	Y	N	C	Ö	Ä
Q	W	R	E	T	Y	G	F	Y	D	B	A	H	R	Å
O	U	K	I	O	P	Å	A	S	D	F	G	H	L	J
M	K	O	L	Ö	Ä	Z	X	C	V	B	N	M	Å	Q
V	W	R	E	R	E	V	I	G	T	T	Y	U	T	I
Ä	O	S	P	Å	Ä	Ö	L	K	J	L	H	G	E	F
N	F	D	R	Ä	T	T	F	Ä	R	D	I	G	L	S
D	A	Z	X	C	G	V	B	N	M	Å	P	V	S	O
E	I	U	Y	T	R	U	E	W	Q	A	Z	X	E	S
L	L	O	N	M	C	V	D	B	G	T	R	F	E	D
S	Ö	Ä	Ä	Å	P	O	I	U	Y	T	T	E	W	Q
E	Y	M	L	X	Z	A	D	L	I	U	R	J	N	B
I	O	Å	T	S	J	Y	W	J	A	Z	O	C	G	R
U	T	X	C	V	K	B	E	Q	E	Å	O	I	U	Y
J	L	R	P	Y	A	A	Y	L	Ö	S	Ä	Y	B	N
Y	W	S	F	X	M	Å	D	Q	U	R	U	S	A	M
N	Å	D	Z	D	I	X	R	E	M	L	A	S	P	T

# PÅ UPPTÄCKSFÄRD I BIBELN

## 04 Frälsningen



Namn: .....



## När Jesus besegrade döden

Under tre och ett halvt år hade Jesus vandrat omkring och gjort gott. Han hade kommit från himlen för att predika för människor, bota sjuka, driva ut onda andar och trösta de som var ledsna. Men folkets ledare blev avundsjuka på honom. De arresterade honom och dömde honom till döden för att han sagt att han var Guds Son. Med hjälp av romarna spikade de upp honom på ett kors. Solen förmörkades och jorden skakade när Jesus gav upp andan och dog. Hans vänner tog ned honom från korset och lade honom i en fin grav. En stor sten rullades för ingången och romerska soldater vaktade graven. Det var den mörkaste dagen i historien. Men detta var inte slutet. På tredje dagen kom en ängel från himlen och rullade bort stenen. Jesus kom ut i triumf. Döden var besegrad och han kunde nu ge förlåtelse för synd och evigt liv till alla som tror på honom.

## Bibelstudium

Slå upp bibeltexten i parentes och svara på frågan nedan.

1. Hur många människor har syndat? (Romarbrevet 3:23)

Ingen  Endast brottslingar  Bara Adam  Alla

*Synd är brott mot Guds lag (1 Johannes 3:4). Att synda innebär att man gör något som man vet är fel, till exempel att ljuga, stjäla eller mörda. Jesus sa också att man kan synda i sina tankar, om man till exempel hatar eller är avundsjuk på någon (Matteus 5:22, 28, 43-44).*

2. Vad är syndens lön? (Romarbrevet 6:23)

Evtigt liv  Böter  Fängelse  Döden

*När man gör fel förtjänar man ett straff. Gud tycker inte om att straffa men när man syndar skiljer man sig från Gud som är den enda som kan ge oss liv. Resultatet blir död.*

3. Vad gjorde Jesus för att rädda oss från döden? (Romarbrevet 5:8)

Skällde ut oss  Tog bort Guds lag  
 Dog i stället för oss  Gav oss ritualer att följa  
 Botade sjuka  Ingenting

*Gud älskade oss så mycket att han inte ville att någon av oss skulle behöva dö. Så han sände Jesus till jorden. Han tog vårt straff på sig. Han blev behandlad som vi förtjänar för att vi skulle kunna bli behandlade som han förtjänar. Därför kan han förlåta oss och ge oss evigt liv. Hans oförtjänta kärlek till oss kallas för nåd.*

4. Vad behöver man göra för att få evigt liv? (Johannes 3:16)

Svar: \_\_\_\_\_ på Jesus.

*Att tro innebär inte bara att erkänna att Gud finns eller att Jesus levde på jorden. En sann tro betyder att man väljer att lita på Gud och älska honom. Vi kan inte bli goda nog för himlen. Men Jesus kan ge oss evigt liv om vi vill ta emot det. Vi behöver tro att Jesus dött för oss och be honom förlåta våra synder.*

## Appell

Läs Uppenbarelseboken 3:20. Där står det att Jesus knackar på vårt hjärtas dörr och vill komma in. Han vill inte tränga sig på utan väntar på att vi ska öppna dörren. Vi öppnar dörren genom att be Jesus förlåta våra synder och bjuda in honom i vårt hjärta. Han kommer då inte bara förlåta oss, utan också bo i oss och vara med oss hela dagen. Vi får en vän som vi kan prata med varje dag.

5. Önskar du att bjuda in Jesus i ditt hjärta idag?

Svar: \_\_\_\_\_