

Kommer EU att enas?

På senaste tiden har många politiker och skribenter ansträngt sig in i det sista för att skapa ett Förenta staterna i Europa genom EU. När järnridån föll kom tanken in om att ena kontinenten ekonomiskt. Har man lyckats? Nej, det kan man inte säga. Finanskrisen 2009, Greklands, Italiens och Spaniens ekonomiska svårigheter och nu flyktingströmmarna in i Europa, har gjort att gamla nationella fördomar blossat upp igen och nationerna drar i olika riktningar. Kriget i Syrien har bidragit stort till att det nu är över 60 miljoner människor på flykt runt om i världen. När dessa människor försökte fly in i Europa, bl.a. genom gummibåtar över havet, väcktes rädslan hos många européer. När EU började diskutera kvotering av flyktingmottagande blev det droppen för Storbritannien, och de beslöt att lämna unionen den 23 juni 2016. Framtiden är oviss, men Bibelns profetior har hittills bestått provet. Den svenska tidningen Folkbladet använde, omedvetet, profetians egna ord för att beskriva EU:s politiska enhet: "EU må vara en ekonomisk stormakt, men politiskt är det en koloss på lerfötter." (17 feb. 2011).

Hoppet om ett evigt rike

Det sista som händer i drömmen är att en sten krossar statyns fötter: "Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som _____ i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt." (Dan. 2:44). Det finns bara ett rike som enligt profetian kommer att bestå för evigt och det är Guds rike. Enligt andra delar av Bibeln inträder Guds rike på ett synligt sätt för att krossa jordens riken vid Jesus återkomst på himmelens moln (se 2 Thess. 1:7-9, Luk. 19:11-12, 1 Thess. 5:1-5). I över 2500 år har profetian uppfyllts till varenda liten detalj. Varför skulle då inte den sista delen också inträffa? Redan nu kan vi vara medborgare i Guds rike. Då har vi inget att frukta för EUs hopplösa enhet. Vi har ett rike som består trots ekonomiska och politiska kriser. Vi har då inget att frukta för framtiden. Önskar du att ha ditt medborgarskap i det riket?



HOPP I ÄNDENS TID



EU:s hopplösa enhet

01

Ända sen romarrikets fall har kungar och politiker försökt ena Europa utan att lyckas. På senaste tiden har många politiker och skribenter ansträngt sig in i det sista för att skapa ett Förenta staterna i Europa genom EU. När järnridån föll kom tanken in om att ena kontinenten ekonomiskt. Det såg ut att lyckas ett tag. Men sen slog finanskrisen till. Med nöd och näppe lyckades man styra ut ur den. Men flyktingströmmarna in i Europa var droppen som fick bägaren att rinna över för vissa. Den 23 juni 2016 blev Brexit ett faktum när Storbritannien röstade för att lämna unionen. Enheten som man så länge försökt att upprätta grusades på nytt. Varför är det så svårt att ena EU? Finns det hopp om något bestående rike här i världen? Svaret är kanske lite oväntat. Men vi hittar det i en tusentals år gammal bok – Bibeln, eller närmare bestämt profetiorna i Danielsboken.

Den babyloniska kungens dröm

På 600-talet f.Kr. har Guds folk, Israel, blivit fångar i riket Babylon pga. sin olydnad. Daniel och hans vänner är några av dessa judar. Daniels boks andra kapitel börjar med att kungen i Babylon (Nebukadnessar) har drömmar som gör honom orolig. Han kommer inte ihåg vad han har drömt och sammankallar därför alla sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och visa män för att de ska berätta vad han har drömt och dess betydelse. Men ingen kan det (v.10-11). Kungen inser att han har ett gäng lurendrejare på den kungliga lönelistan och befäller att alla visa i Babylon omedelbart skall dödas. Daniel och hans vänner räknas också till de visa i Babel, men som svar på bön uppenbarar Gud "hemligheten för Daniel i en syn om natten" (v.19) Daniel träder därefter fram inför kungen med orden: "det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i _____ dagar." (v.28) Drömmen sägs vara en förutsägelse av framtiden. Daniel förklarar att kungen drömt om en stor staty av olika metaller som krossas

av en sten (Dan. 2:31-35). Låter vi Bibeln tolka sig själv förstår vi vad den betyder:



Guldhuvudet = _____ (Dan. 2:38)

Silverbringan = _____ (Dan. 5:28)

Kopparhöfterna = _____ (Dan. 8:21)

Järnbenen = _____ (Joh. 11:48)

Fötter & 10 tår = _____ (Dan. 7:24)



Stenen = _____ (Dan 2:44)

Historien bekräftar förutsägelsen

Bibeln säger att varje metall representerar riket som ska uppstå på jorden med början i Babylon: Daniel säger till konungen: " _____ är det gyllene huvudet. Men efter dig skall det uppstå ett annat _____, obetydligare än ditt, och därefter ett *tredje* _____ av koppar, och det skall regera över hela jorden. Det *fjärde* riket skall vara starkt som järn..." (Dan. 2:38-40). Om vi jämför dessa uttalanden med historien ser vi till vår fascination att allt gått i uppfyllelse till minsta detalj. Världens fyra stora imperier kom och föll precis enligt profetian: Nebukadnessars Babylon med dess hängande trädgårdar, Koresh förenade rike Medie-Persien, Grekland under Alexander den store med sin bronsbeklädda armé och den republikanska järnmonarkin Rom som regerade vid Kristi födelse och död. Vad representerar då fötterna? Bibeln säger att de "betyder att det skall vara ett *splittrat* rike" (v. 41). Den "romerska järnmonarkin" splittrades upp i tio delar som idag utgör moderna Europa. Dessa riken skulle göra allt för att förena sig genom politiska erövringar och äktenskap men de skulle kunna hålla ihop "lika lite som järn kan förenas med lera" (Dan 2:43). Många försök har gjorts att ena Europa efter Roms fall:

- I. Kalif Umayyad (600-talet) – Muslimerna
- II. Karl den Store (700-talet) – Tyskromerska riket
- III. Djingis & Ögödei Khan (1200-talet) – Mongolerna
- IV. Süleyman I (1500-talet) – Osmanska riket
- V. Karl V (1500-talet) – Spanien
- VI. Ludvig XIV (1600-talet) – Frankrike
- VII. Napoleon Bonaparte (1700-1800-talet) – Frankrike
- VIII. Kejsar Wilhelm (Första världskriget) – Tyskland
- IX. Adolf Hitler (Andra världskriget) – Tyskland
- X. Joseph Stalin (Kalla kriget) – Sovjetunionen

Gång efter gång i historien har Bibeln visats sig ha rätt. Idag, över 1500 år efter Roms fall, är Europa fortfarande splittrat. Med överväldigande precision har Bibeln korrekt förutsagt över 2500 år av politisk historia! Bibeln sa att "de inte skall hålla _____, lika lite som järn kan förenas med lera." (Dan. 2:43).