

Kristen Livsstil – Mode och underhållning

- Syfte** Bibeln är en handbok för det dagliga livet som även inkluderar anvisningar om underhållning och klädsel.
- Fokus** Jesus önskar att vi som hans representanter ska reflektera honom i alla avseenden av vårt liv.
- Introduktion** Den stora striden utspelar sig främst i våra tankar (2 Kor 10:4-5).
Bibeln berättar för oss hur vi kan få seger i kampen mot onda tankar...
- Rom 12:1-2** Vad innebär sann andlig gudstjänst? Vi är kallade att leva ett fullständigt överlåtet liv där vi i allt önskar behagar Jesus. Hur kan våra sinnen förvandlas? Vad ska vi inte anpassa oss efter? Om världen passar är du fel storlek.
Vad i världen ska vi inte anpassa oss efter? Johannes svarar på frågan...
- 1 Joh 2:15-17** Vilka tre begär finns i världen? Ska vi älska detta? Världens livsstil står i stark kontrast till en kristen livsstil. Dess nöjen, humor, klädsel osv är annorlunda.
Låt oss titta på vad Bibeln praktiskt säger om dessa saker. Vi börjar med underhållning...
- 2 Kor 3:18** Genom att skåda förvandlas vi. Det vi tittar på förändrar oss för gott eller ont. Media med våld och sexuell omoral? Bör en kristen roa sig med det som korsfäste Jesus? (**Ps 101:3, Job 31:1**) IE: "Det är bara en film" IE: Reklam – påverkar omedvetet. Samma med TV, böcker, dataspel och musik.
Musik är ett kraftfullt medium som kan användas för gott eller ont.
- 1 Sam 16:23** Påverkar musik vårt andliga liv? Kan god musik driva bort onda änglar? Kan ond musik driva bort goda änglar? Påverkar känslor: melankolisk, aggressiv, förvirrad vs. glad, fridfull, upplyftande. IE: Musik och lyrik som väcker begär?
Av vilken karaktär bör då det vi tittar och lyssnar på vara?
- Fil 4:7-8** Vad ska vi tänka på? Om våra tankar ska vara så behöver sinnet matas med det som är uppbyggande. Önskar du ära Gud i vad du lyssnar och tittar på?
Ett av världens begär är fåfänga. Världens mode uppmanar ofta till fåfänga. Vad lär Gud om klädsel?
- 1 Pet 3:3-5** Hur önskar Jesus att vi ska pryda oss? Vad är dyrbart i Guds ögon? Kvinnor vill vara vackra. Inget fel i det, men det är inte smycken, kläder eller fysisk form utan karaktär som ger sann skönhet (**Ords 31:29-30**). Gäller förstås även män.
Hur klädde sig då de fromma kvinnorna i GT?
- 1 Mos 35:2-4** Guld och ädelstenar är inte onda i sig själv (1 Mos 2:11-12). Men när man bär dem på kroppen för prydnad kan smycken bli en avgud och leda till fåfänga.
Efter en tid i Egypten hade Israels folk anammat egyptiernas mode och Gud genomförde en reform...
- 2 Mos 33:2-6** Detta efter att Israels folk bokstavligen gjort en avgud av sina smycken (2 Mos 32:1-4). Vad var israeliternas problem? Stolthet. Vad var lösningen? Ta av sig smyckena. Kan smycken bidra till stolthet? Fåfänga. Vad skulle de därför göra med smyckena? (**Jes 3:18-23**) IE: Helgedomen – smyckad på insidan, ej utsidan.
Nya Testamentet följer samma enkla mode...
- 1 Tim 2:9-10** Vill Jesus att vi ska smycka oss på utsidan? Gäller det män också? Hade Jesus piercing och smycken? (**Jes 53:2**) Hur vill Jesus att vi ska klä oss? Utmanande eller anständigt? Kulturella skillnader finns, men vissa regler är universella (**1 Mos 3:7, 21, 1 Kor 12:23-24, 2 Mos 28:42**) IE: Män, visuellt attraherade. Ingen ursäkt för orena tankar. Men varför vara en stöttesten? Gäller även män. Ska man klä sig fult? Svar: Nej, med gott omdöme. Dyrbara kläder? Modeslav?
Vad med tatueringar?
- 3 Mos 19:28** Är tatueringar en del av en kristen utsmyckning? IE: Klottra på Guds tempel.
Kanske nöje och klädsel anses som något litet, men den som är trogen i smått är trogen i stort...
- Luk 16:10** Är det din önskan att behaga Jesus i allt? Känns det tydligt för dig att Jesus önskar att vi inte ska smycka utsidan, utan insidan? Är du villig att lägga av dig allt som inte behagar Gud eller kan leda andra till fall?

BILAGA

MEDIA

”Mina kära unga, sök i er egen erfarenhet finna bevis på spännande berättelsers inflytande. Kan du efter sådan läsning öppna din Bibel och med intresse läsa livets ord? Finner du inte då Guds bok ointressant? Tjusningen i kärlekshistorien vilar över ditt sinne, fördärvar ditt sunda omdöme och gör det omöjligt för dig att rikta uppmärksamheten på de viktiga och allvarliga sanningar, som gäller ditt eviga väl. Kasta utan tvekan bort all dålig litteratur. Den kan inte stärka din andlighet, utan kommer att fylla själen med känslor, som fördärvar din fantasi och leder dig att tänka mindre på Kristus och på hans värdefulla lärdomar. Håll ditt sinne rent från allt som kan leda det in på orätta vägar. Fyll det inte med värdelösa berättelser, som inte kan stärka själens krafter. Tankarna är av samma art som den näring som tillförs själen.” (Ellen White, *Budskap till unga*, s. 172, språkligt reviderad)

MUSIK

”Musik är en gåva från Gud för att inspirera rena, ädla och upplyftande tankar. Bra musik förstärker alltså de finaste karaktärskvaliteterna. Förnedrande musik, å andra sidan, ”förstör själens rytm och bryter ned moralen.” Därför kommer Kristi efterföljare att undvika ”all melodi av samma natur som jazz, rock eller relaterade hybridformer, eller allt språk som uttrycker dåraktiga eller triviala känslor.” Den kristne lyssnar inte till musik med suggestiv lyrik eller melodi (Rom 13:11-14; 1 Pet 2:11).” (*Seventh-Day Adventists believe...*, s.317)

”De saker som du har beskrivit som äger rum i Indiana har Herren visat mig kommer att äga rum precis innan nådens dörr stängs. Man kommer att få se alla möjliga besynnerliga saker. Det kommer att bli skrik med trummor, musik och dans. Rationella varelsers sinnen kommer att bli så förvirrade att man inte kan lita på att de fattar rätta beslut. ... Ett tumult av oljud chockar sinnena och förvränger det som kunde varit en välsignelse om det utförts på rätt sätt. Kraften från satanisk inverkan blandas med larmet och oljudet för att ha en karneval, och detta sägs vara den Helige Andes verk. ... Ingen uppmuntran borde ges till denna typ av gudstjänst... De saker som har varit i det förflutna kommer vara i framtiden. Satan kommer att göra musiken till en snara genom det sätt som den spelas på.” (Ellen White, *Selected Messages*, band 2, s.36-38)

SMYCKEN

”I ljuset av dessa bibliska läror och de principer som anges ovan tror vi att kristna inte borde pryda sig med smycken. Vår förståelse är att detta betyder att bärandet av ringar, örhängen, halsband och armband och pråliga slipsnålar, manschettknappar och pins – och alla andra typer av smycken som har uppvisning som huvudfunktion – är onödiga och inte i harmoni med den enkelhet i prydnad som Skriften uppmanar till.” (*Seventh-Day Adventists Believe...*, s.321)

”Allt som är avsett att dra till sig uppmärksamhet eller väcka beundran är uteslutet från den anspråkslösa klädsel som Guds ord föreskriver.” (Ellen White, *Hälsa för hela människan*, s.245)

”Självförsakelse när det gäller klädseln är en del av den kristna plikten. Att klä sig enkelt och att avhålla sig från att bära juveler och smycken av varje sort, är i harmoni med vår tro.” (Ellen White, *Vägledning för församlingen*, band 1, s.381)

”Många som bekänner sig vara Guds barn, har inga betänkligheter mot att likt världens barn bära smycken av guld och pärlor samt dyrbara kläder. De som är för samvetsgranna för att använda dessa saker anses vara trångsynta, vidskepliga och även fanatiska. Men det är Gud som i sin stora nåd ger oss

dessa instruktioner, de är föreskrifter från den Oändliga Visheten och de som ringaktar dem gör det med fara för sitt eget liv. De som klänger sig fast vid de utsmyckningar som Guds ord för bjuder, omhuldar stolthet och fåfänglighet i sitt hjärta. De vill väcka uppmärksamhet. Deras kläder säger: Se på mig. Beundra mig. Den fåfänga som är inlagd i människonaturen växer ständigt genom att den på så sätt tillfredsställs. När sinnet är inställt på att endast behaga Gud; kommer alla dessa onödiga personliga yttre prydnader att försvinna.” (Ellen White, *Vägledning för församlingen*, band 1, s.645)

Vigselring?

”En del har känt ett ansvar att bära vigselring, och tycker att våra predikanter hustrur bör följa denna vana. Vigselringen är onödig. Låt predikanternas hustrur ha den gyllene boja som binder dem till Jesus Kristus, en ren och helig karaktär, den sanna kärlek, ödmjukhet och gudsfruktan som är den frukt som det kristna trädet bär, och deras inflytande kommer att märkas överallt. Det är inte någon motivering för att bära vigselring att man utsätts för frågor och undran när man inte bär en sådan. Amerikanare kan göra sin ståndpunkt förståelig genom att tydligt förklara att seden att bära vigselring inte anses obligatorisk i vårt land. Vi behöver inte bära tecknet, för vi är inte otrogna mot vårt äktenskapslöfte, och att bära vigselringen skulle inte vara något bevis för att vi är trogna. Jag känner mig djupt bekymrad över denna olyckliga utveckling, som tycks tränga in bland oss att vi måste följa mode och sedvänjor. Inte ett öre skulle användas för en guldring, för att därigenom vittna om att vi är gifta. I de länder där seden är nödvändig, har vi ingen förpliktelse att fördöma dem som bär sin vigselring. Må de bära den om de kan göra det med gott samvete, men våra missionärer behöver inte känna att bruket av ring kommer att öka deras inflytande på minsta sätt.” (Ellen White, *Vägledning för församlingen*, band 1, s.648)

Bibeln nämner funktionella smycken som något annorlunda än smycken som är designade för att dra uppmärksamhet till personen. Smycken användes t.ex. för att signera dokument (Ester 8:8), som pengar (1 Mos 24:22, 51-53) eller som symbol på familjeställning (Luk 15:22). Vigselring är inte nödvändigt, men i de länder där vigselring anses obligatoriskt ska vi inte döma de som bär den. Fokus är inte att pryda sig med konstgjort skönhet.